



## Nieuwsbrief mei 2021

Beste vrienden,

Terugkijkend op 2020 kunnen we vaststellen dat het een bijzonder jaar is geweest. Het was een veelbewogen jaar, de coronacrisis hield de wereld in zijn greep en nu nog in 2021 voelen wij de dagelijkse gevolgen van deze ingrijpende pandemie. Niets kon doorgaan alleen het denken aan de toekomst, andere tijden heeft ons op de been gehouden. Zo ook staan wij als bestuur van de Stichting Vrienden van de Cunerakerk erin en bereiden wij ons voor op activiteiten in de loop van 2021, waarin het doksaal onze grootste aandacht krijgt. Zo mogelijk hopen wij bij terugkeer van het normale leven, u in november weer te ontmoeten bij onze najaarslezing gehuld in een muzikaal jasje.

## Restauratie doksaal mede dankzij donaties vrienden

Zoals in eerdere nieuwsbrieven is aangegeven heeft de Stichting van de Cunerakerk zich de komende periode ten doel gesteld om de restauratie van het doksaal van de Cunerakerk mogelijk te maken. Restauratie is gelet op de kwaliteit van het beeldhouwwerk, de compleetheid van het iconografisch programma en de geschiedenis van het monument naar de mening van het bestuur zeer gerechtvaardigd. Dat het doksaal volop de aandacht verdient wordt nog eens onderschreven in het prachtig vormgegeven boek van Anton van Run *Het doksaal van de Cunerakerk in Rhenen (Uitgeverij Matijs, 2019)*

Inmiddels wordt in opdracht van het college van Kerkrentmeesters van de Protetantse gemeente te Rhenen, door deskundigen onderzocht wat nodig is om het doksaal te behouden. Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op de kwaliteit van de constructie en van het natuursteen alsmede op de kleurhistorie. Het onderzoek dient uit te monden in een uitvoeringsplan (inclusief kostenraming). Eerst na voltooiing van het uitvoeringsplan kan het

werven van fondsen weer een vervolg krijgen. Het bestuur verwacht deze fondsenwerving in het derde kwartaal van 2021 weer op te kunnen pakken.

Onze Stichting is er trots op dat zij reeds de uitgave van genoemd boek en het onderzoek naar de restauratie financieel mogelijk heeft weten te maken. Met dit alles was een totaalbedrag gemoeid van € 11.500. Zonder uw steun zou dit niet mogelijk zijn geweest.



*Doksaal van de Cunerakerk in Rhenen*

## Proefbeelden voor de Cunerakerk

Sinds januari 2021 prijken er drie proefbeelden uit de nalatenschap van restauratie architect Boeyinga in de doopkapel van de Cunerakerk. Jarenlang waren de beelden in bezit van de heer J.H. Bosch. In 2018 schonk de heer Bosch de beelden aan de Stichting Vrienden van de Cunerakerk.

De beelden stellen de drie apostelen voor, Philippus met kruis en deegbal, Marcus met bijl en bijbel en Paulus met zwaard en bijbel.

De Amsterdamse School architect Boeyinga was na WO II restauratiearchitect van de toren. De beelden zijn waarschijnlijk een proeve van bekwaamheid voor de nieuwe torenbeelden. Na de oorlog werden de oude beelden vervangen. De

beeldhouwer is niet bekend. Wel weten we dat Boeyinga de opdracht voor de huidige beelden niet heeft verworven.

De Stichting Vrienden van de Cunerakerk heeft de beelden in beheer gegeven aan de Stichting Cuneragilde Rhenen.



**Philippus**

**Paulus**

**Marcus**

*Foto: Tom Leker, Proefbeelden in de doopkapel*

Wij wensen u gezondheid toe en hopen u weer te mogen verwelkomen op een van onze mooie vriendenavonden.

---

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

Willem van Ommeren, voorzitter

Riet van den Berg, Communicatie & PR

Stichting Vrienden van de Cunerakerk

